

Maria Christinakerk Den Dolder, oktober 2024

Beste mensen,

Wij willen u/ jullie van harte uitnodigen voor één van de drie huiskamerbijeenkomsten om elkaar te ontmoeten en samen in gesprek te gaan, geïnspireerd door ons jaarthema en het idee van 'anders kijken'.

Thema van deze huiskamerbijeenkomsten is: Dankbaarheid.

Renske zal de bijeenkomst openen, met enkele gedachten bij lied 880 'Het leven op aarde is goedheid en rijkdom', waar we eerst met elkaar naar zullen luisteren. Dan willen we met elkaar in gesprek gaan over het thema en we zullen ook een 'dankbaarheidsoefening' doen als we onszelf de vraag stellen: 'waar ben ik vandaag dankbaar voor?'.

Zoals Fer van der Reijken, Franciscaan in Stadsklooster San Damiano in 's Hertogenbosch zegt: 'Wat mij ook helpt is steeds oefenen in dankbaarheid. Dankbaarheid is een goede ego-kraker, want dan schrijf je niet alles meer aan jezelf toe. Elke ochtend sta ik op met een klein gebed: 'Heer, ik dank U dat U mij geschapen hebt.' En in de avond doe ik dat weer. Dankbaarheid is een essentiële oefening in anders kijken.' (Open Deur september 2024)

We zijn blij dat een aantal mensen hun huis willen openstellen voor deze ontmoetingen.

- Dinsdagmiddag 5 november, 14.30 – 16.00 uur
- Woensdagochtend 6 november, 10.30 – 12.00 uur
- Maandagavond 11 november, 20.00 – 21.30 uur

Wilt u zich opgeven bij Alie Dormans, liefst zo spoedig mogelijk, en uiterlijk op 31 oktober.

Per email: janenaliedormans@casema.nl

Per telefoon: 030-2286283

Of met onderstaande strook, deze kunt u inleveren bij de fam. Dormans, Paltzerweg 182, of op zondag aan één van onderstaande medewerkers geven of in de kerkbrievenbus (Dolderseweg 123B) doen.

Wij kijken er naar uit elkaar te ontmoeten!

Alie Dormans, Annie van Dijk, Ellie Egberts en Renske Zandstra

Ik geef mij op voor de huiskamerbijeenkomst op

Mijn tweede voorkeursdatum is:

Naam: Telnr.: Mailadres: